



São Paulo, Brazilië

Najaar 2013

Hallo lieve familie & vrienden,

De laatste tijd is het een drukke boel in wijkcentrum De Zaaier. Naast het dagelijkse programma dat we draaien met de kinderen, zijn we druk geweest met het organiseren van een paar uitjes voor de kinderen in de weekenden en ook heeft God ons de afgelopen weken gezegend met meer medewerkers en hulp van buitenaf! Het is voor ons als team een vermoeiende tijd geweest, maar tegelijkertijd ook een tijd van bemoediging en vernieuwde hoop.

Dagje diertuin

Het is inmiddels al een gewoonte geworden. Elk jaar organiseren we een speciaal uitje voor iedere (leeftijds)groep kinderen en in Oktober waren de SuperKleintjes (5 tot 8 jaar) aan de beurt. We besloten om een dagje diertuin te organiseren voor deze groep, omdat we wisten dat meerdere van deze kinderen nog nooit naar de diertuin waren geweest. Op een zonnige zaterdagochtend, na een stevig ontbijt in het wijkcentrum, gingen we met een groep van ongeveer 18 kleine kids op weg naar de diertuin van São Paulo. Vol verwachting en enorm enthousiast, waren de kinderen onderweg al druk aan het praten over alle wilde dieren die ze zouden gaan zien. Het was een hele belevenis voor ze!



We hebben een enorm leuke dag gehad met z'n allen! Naast alle dieren die we hebben gezien, was er ook tijd voor een gezellige picknick en hebben we erg gelachen tijdens een leuke clownshow. Ook wij als volwassenen hebben zo nu en dan enorme lol gehad om de vragen en opmerkingen van de kinderen bij het zien van de verschillende dieren. Zo zei één van de kleine jongens bij het zien van een mooie, gekleurde toekan vogel tegen me: "Tante, dat is een mooie gier hè?" Als je zo een hele dag optrekt met deze kinderen merk je hoe weinig ze weten en gezien hebben van de natuur en de dierenwereld. In hun dagelijkse leven hebben ze geen toegang tot dit soort ervaringen. Het was dan ook een enorm leuke kans om hen tijdens dit dagje in de diertuin wat meer te laten zien en te leren over God's rijke, boeiende schepping. Het was een dag gevuld met blijde glimlachen en nieuwe ontdekkingen!

Een groot team en een hoop bemoediging!

In September kreeg ik (Dorothee) een mailtje vanuit de basis van Jeugd met een Odracht in Belo Horizonte (waar wij gewerkt hebben van 2006-2008) met de vraag of wijkcentrum De Zaaier een groepje DTS (Discipleship Training School) studenten zou willen ontvangen voor hun stagetijd. Het leuke was dat de leiders van dit groepje DTS studenten, een jong echtpaar is dat wij nog kennen van onze tijd in JmeO, en dat zij plannen hebben om in de toekomst naar São Paulo te verhuizen en hier een nieuwe basis van JmeO willen starten, gefocust op het werken met kinderen in nood. Dus we waren direct enthousiast en geïnteresseerd! Na een paar keer heen en weer gemaïld te hebben, stond het plan vast: het groepje van 4 volwassenen zou voor drie weken in wijkcentrum De Zaaier komen meewerken. Wat was het leuk om hen te mogen ontvangen en kennissen na lange tijd terug te zien! We hebben een enorm goeie tijd gehad samen! Het klikte meteen goed tussen onze teams en de studenten hebben echt de handen uit de mouwen gestoken tijdens het dagelijkse programma met de kinderen. God heeft ons echt gezegend met de aanwezigheid van dit DTS team; naast het werk dat ze ons uit handen hebben genomen en de frisse wind die door het project waait wanneer je mensen van buitenaf ontvangt, zijn we ook enorm be-



moedigd en bevestigd door hun commentaar en complimenten op ons werk. Het deed ons goed om positieve feedback te krijgen van mensen die zelf goed weten hoe zwaar dit werk soms kan zijn. Zo was het team van wijkcentrum De Zaaier in de maand Oktober ineens dubbel zo groot dan normaal: lekker druk, maar enorm leuk!



Op kamp met de SemearKids: veiligheid middenin een donker bos

Spelen totdat je omvalt van de slaap, zwemmen totdat je bibbert van de kou, lekker eten totdat je bomvol zit en lachen totdat de tranen in je ogen staan. Dit zijn goeie beschrijvingen van het kamp dat we georganiseerd hebben voor de SemearKids, de kinderen van 9 tot 11 jaar oud. Nog nooit eerder hadden we voor deze leeftijdsgroep een kamp georganiseerd, maar we bedachten ons dat het een mooie kans zou zijn voor hen om, al was het maar voor even, weg te zijn uit de vieze, donkere en benauwende omgeving waarin ze leven. Een kamp biedt ook altijd een goeie kans op het aanleren van nieuwe waarheden en het verstevigen van de band die we hebben met deze kinderen. We hebben een geweldige tijd gehad tijdens de drie dagen kamp met zo'n 20 kinderen.



De foto's laten de enorme blijdschap van de kinderen duidelijk zien, maar er zijn dingen die niet vast te leggen zijn op beelden. Het gevoel van veiligheid bijvoorbeeld, dat deze kinderen hebben wanneer ze bij ons zijn. In mijn (Caio's) kinderjaren was ik altijd erg bang voor het donker, en dit werd alleen maar erger als er dan ook nog eens nachtspele in het donker gespeeld werden waarbij ons de schrik op het lijf werd gejaagd. Maar deze kinderen leken totaal geen angst te kennen tijdens de nachtspele die we met hen gespeeld hebben in het donkere bos. Het was voor hen alleen maar reden tot een hoop lol en ontspanning; zolang ze maar in onze aanwezigheid waren, was het alsof er hen niets kon overkomen.



Dit gedrag laat niet alleen zien hoe de kinderen naar ons kijken, maar het verraadt ook hoe triest de realiteit is waarin zij dagelijks leven. Tijdens één van de bijbelstudies, die we gebruikt hebben om te vertellen over God's plan om een wereld van rechtvaardigheid, liefde en vrede te creëren, vroeg ik (Caio) aan mijn groepje van 7 kinderen, wie van hen er iemand kent die al eens iemand anders vermoord heeft. Vijf van de kinderen beaamden zo iemand te kennen. Wanneer je opgroeit in zo'n harde realiteit, dan is het wel te begrijpen dat een donker bos en een paar "ooms" die je laten schrikken niet zo bedreigend meer overkomen.

Temidden van dit alles, hebben we ons als doel gesteld om hen twee belangrijke dingen mee te geven: de verantwoordelijkheid die zij hebben om een positieve invloed uit te oefenen op hun omgeving; en de hoop die ze mogen hebben, dat God's plan, geopenbaard in Jezus, om een rechtvaardige samenleving te creëren die in volle relatie staat met Hem, zeker werkelijkheid zal worden.

Holland here we come (again)!

Tot slot hebben we nog een leuk nieuwtje: we komen binnenkort voor een maand verlof naar Nederland! Dit is redelijk onverwachts, want we waren tot voor kort van plan om de komst van ons adoptiekindje af te wachten en dan volgend jaar met z'n drietjes naar Nederland te komen. Maar inmiddels zijn we te weten gekomen dat de adoptie waarschijnlijk pas rond midden volgend jaar zal plaatsvinden, Juni 2014 staat als richtdatum op ons proces vermeld. Naar aanleiding hiervan, hebben we besloten dat het beter is als we nu zo snel mogelijk op verlof komen, zodat we volgend jaar de adoptie rustig kunnen afwachten en we niet (bijna) direct op reis hoeven als het kindje komt. Het iets minder leuke nieuws is dus, dat we toch echt nog even geduld moeten oefenen wat betreft ons adoptiekindje. Maar het leuke nieuws is dat we Kerst en Oud-en-Nieuw dit jaar weer eens fijn in Nederland met familie kunnen vieren. We hopen van 8 december tot 11 januari in Nederland te zijn en we zien er enorm naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten! We staan ook dit keer weer open voor mogelijkheden om te vertellen over ons werk in bijbelstudie kringen, gemeentes en jeugdgroepen. Dus mocht je ons graag willen uitnodigen, stuur ons dan even een mailtje.

Caio en Dorothee Peres
Rua Dona Rachel Schein, 108
cep. 04826-300 Vila Represa
São Paulo, SP - Brazilië

Tel. 00 55 11 5925 5310
Email: dot_wop@hotmail.com
Email: caiovintage@hotmail.com

Veel liefs en Gods zegen!

Giften voor Caio en Dorothee kunt u overmaken op ING-rekening 78.69.291 t.n.v. Stg. Lok. Chr. Bijeenk. WDHU, Houten o.v.v. Caio en Dorothee

Giften voor wijkcentrum "De Zaaier" kunnen overgemaakt worden op hetzelfde rekeningnr. o.v.v. Gift wijkcentrum "De Zaaier"

Check ons weblog voor meer foto's & verhalen: www.dotencaio.blogspot.com

